

# Da det gik i kage for formanden



Hvor andre berømteder lader deres kroppe i ungdoms pragt gengive som voksfigurer i Madame Tussauds Vokskabinet, tog B74s koryfæer i sin tid et utraditionelt initiativ og bad fotografen om at blive forevigtet som kagemænd. Anledningen var daværende stadioninspektør Alfred Larsens 25 års jubilæum - og samtidig var det en anledning til en god fest, som klubbens medlemmer naturligvis ikke gå fra sig. Vor nuværende Formand Finn undgik imidlertid behændigt offentlighedens søgelys og søgte tilflugt bag Guds Hånd, som andægtigt løftede en spirituøs gave mod himlen.....



**JUBILÆUMSSKRIFT**





### 1974

I Silkeborg stiftes Boldklubben B74

.... og hvad skete der så bagefter?

Den amerikanske Watergate-skandale, som begyndte i 1972, fører til præsident Richard Nixons afgang.

Det portugisiske diktatur afskaffes.

Cypern deles mellem de græske og tyrkiske cyprioter.

Det er ubegribeligt, at det nu er 25 år siden, at vi startede det, der i dag hedder B74. En flok unge mænd med tilknytning til Silkeborg Centralsygehus havde opgivet at gøre karriere i de etablerede fodboldklubber i byen. Derfor mødtes de bl.a. på Silkeborg Seminariums fodboldbaner på Århusbakken for at lege lidt med "den runde". Enkelte tillod sig at tage en god kammerat med og en af disse kammerater slæbte en 17-årig lillebror med. Lillebror er i dag klubbens formand. Den femte af slagsen.

En af de mange ting, som har kendetegnet B74, er, at det aldrig har været svært at finde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer. Aldrig har vi presset medlemmer til at tage dette ansvar. Det er sket frivilligt. Dette engagement, som på denne måde kommer til udtryk, er en af grundene til, at B74 har overlevet og er blevet en accepteret og anerkendt del af Silkeborgs idrætsliv.

Guderne skal vide, at det ikke altid har været nemt. Nogle har sammenlignet os med "Den Grimme Ælling". Det er vi stolte af.

Vi har valgt at belyse historien set med formandens briller. Vel at mærke den til enhver tid værende formand. Følgende fem indlæg er således lavet af klubbens tidligere og nuværende formand og giver et godt indtryk af B74's første 25 år.



Niels Jørgen Baastrup Nielsen  
Formand fra december 1974 – november 1976.

På foranledning af formand Finns brev hermed en lille beretning om stiftelsen af B-74 og udviklingen i min periode som formand:

Det hele begyndte med, at vi var nogle stykker (4 er stadig i klubben/baren), der spillede indendørs fodbold lørdag formiddag i Søhøllhallen, men hurtigt fandt vi ud af, at vi ville spille på græs. Vi plankede derfor hegnet på Stadion og afmærkede en bane. Da året gik på hæld, blev det vanskeligere at se bolden, hvorfor vi etablerede eget lysanlæg ved cindersbanen - i form af privatbiler, der kunne holde udenfor hegnet med motorerne gående og lyse ind på banen. Efterhånden klagede folk over startbesvær om morgenen grundet svag akkumulator, så der var ingen anden løsning end at illuminere de eksisterende træmaster som omgiver banen. Stadioninspektøren, som dengang var Knudsen, fattede imidlertid mistanke om illegalt (mis)brug af banen og foranledigede en hængelås på det udendørs skab med



### 1975

Tenoren og musikprofessoren Aksel Schiøtz dør.

Niels Ehrenreich udnævnes som Danmarks første forbrugerombudsmand.

Vietnamkrigen afsluttes.

Altair 8800 lanceres som den første mikrocomputer, også kaldet personlig computer (PC).



### 1975

Lon Nols styre i Cambodia væltet af Pol Pots Røde Khmerer (Khmer Rouge).

Helsinki er vært for stiftelsen af CSCE, den europøaiske sikkerheds- og samarbejds-konference.

installationerne. Per Hartmann (kaldet skovhugger) og undertegnede måtte så drage til Knudsens private residens på Mosevej og underdanigst anmode ham om nøglen til skabet, så der igen kunne blive lys. Anmodningen imødekom Knudsen - dog på den betingelse, at vi kontaktede kommunens gartnerformand om tilladelse til at benytte banen. Dette skete næste dag, og et møde med stadsgartner Poul Mortensen blev aftalt. Tilstede var stadsgartneren, hans sekretær Lizzy Alby, Torben Møller og undertegnede. Vi forklarede dem om vort ønske om at spille, men også vor modvilje mod de eksisterende klubber som, efter vor mening og erfaring, stod for stram organisation. De forstod vort ønske om at spille på et mere socialt plan, men understregede, at kommunen kun kunne stille bane til rådighed, hvis vi etablerede os som klub.

Never give up - ugen efter aftalte vi, at mødes på Hjorten (1. sal) til en stiftende generalforsamling. Vedtægterne (afskrevet og omformuleret fra Resenbro Grundejerforening) blev vedtaget med stor majoritet og en bestyrelse blev valgt med undertegnede som formand, da jeg i forvejen var provisorisk formand og Søren Peter (nu Gødvad veteran) som kasserer.

Vi havde nu egen lysbane og kunne i vintermånederne også spille trods snefald (hvis ikke kommunen i frostvejr oversprøjtede banen til skøjteløb) ved ganske simpelt at køre vore automobiler på kryds og tværs af banen for efterfølgende at holde driblingerne i hjulsporene.

Efter klubbens første år blev stadioninspektør Knudsen overflyttet til Marienlund Plejehjem som gartner og begravede derfor sin "arbejdsglæde" i midtercirkelen på opvisningsbanen. Hans efterfølger blev nu afdøde



### 1976

Tove Ditlevsen dør. Med værker som Pigesind, Kvindesind, Det runde Værelse, Gift og Vilhelms Værelse var hun en af Danmarks mest læste forfattere.

Punkrock'en dukker for alvor op i England med nye, unge grupper som Sex Pistols.

Alfred Larsen, som vi straks kom til at holde af - hvilket var gensidigt, så vi nu fremover kunne holde vore møder, generalforsamlinger og fester i stadionhuset med Alfred Larsen som passivt medlem. Fordelen ved "eget" klubhus var, at klubben nu kunne konsolidere sig økonomisk, da kassereren ved tidligere møder på Hjorten havde gjort det for vane at give omgange for indbetalt kontingent .

Ved tilmeldingen til JBU-turneringen (serie 6) skulle der bl. a. oplyses om farve på spilledragter, hjemmebaneadresse og størrelsen på hjemmebanen. Da undertegnede ved en tidligere opringning til JBU havde fået tilsendt materiale om bl.a. mindstekrav på banens størrelse, blev disse påført tilmeldingen. Men hvad skete der? Et par dage efter et ilbrev fra JBU om, at angivne størrelse på kampbane ikke kunne accepteres. Igen et opslag i vejledningen (fra JBU), og denne gang blev størrelsen på den kommunale opvisningsbane påført med god samvittighed, da Alfred Larsen alligevel kridtede banen op efter for godt befindende.

Vi gjorde os med det samme bemærket i vor kreds i serie 6 som HOLDET DER IKKE VIL RYKKE OP. Halvvejs i turneringen aftalte vi, at nu skulle vi blot tabe tre kampe for at undgå oprykning. Vi rykkede ikke op, men tabte fire kampe i stedet for tre. Det ekstra nederlag ærgrede os, da modstanderen var Gråmose, som ugen før i BT's sportstillæg blev kåret til Danmarks dårligste hold.

Nå, oprykning var uundgåelig, da stadsgartneren i Avisen havde set et referat fra vor første ordinære generalforsamling om, at vi ikke ønskede klubben skulle blive større, hvad han ikke kunne acceptere, hvis vi fortsat ønskede at benytte kommunale anlæg. Så det efterfølgende år fik klubben flere nye





**1976**  
Efter Francos død genoprettes monarkiet med Juan Carlos som konge.

Den kinesiske by Tangshan ødelægges af et voldsomt jordskælv, som kræver 242.000 ofre. Oprindeligt blev der opgivet 655.237 døde, men tallet ændres i 1977 af uforklarlige årsager.

medlemmer og vi andre nye kammerater. Resultatet blev et hold i serie 5 og et hold i serie 6. Igen en anledning til at feste, men før festen blev en venskabskamp mellem 1. og 2. holdet arrangeret på opvisningsbanen med dommer og linievogtere, ja sågar med dommerbedømmer på det gamle stadionhus' altan. Som kampen skred frem, kunne man ane hvor det bar hen, da 1. holdet i halvlegen havde langt de friskeste ben. 2. holdet, der som holdleder havde Knud "Gud", blev i pausen tanket op med humle og beordret til at gå tolv(12) mand på banen, for som Knud "Gud" sagde : "Dommeren er en grøn knægt og derfor nervøs, og dommerbedømmeren er for gammel til skelne spillerne på fjerneste banehalvdel fra hinanden trods overtrækstrøjer". Retfærdigvis vandt 1. holdet med et overskydende mål, uden at overtallet af spillere på 2. holdet blev bemærket. I brusebadet grundede Uffe Kock over, hvorledes 2. holdet i anden halvleg havde presset 1. holdet flot over hele banen, så for ikke at tage selvtiltiden fra ham i den kommende sæson, blev sandheden åbenbaret for ham.

En tradition i klubben er vort espalierhold, som havde debut ved Birthes og mit bryllup i Ejstrupholm kirke i 1975. Under selve vielsesceremonien varmede holdet op med spark til kirkemuren og Antonius over våbenhuset, til stor moro for de tilstedeværende inde i kirken. Jeg selv har haft fornøjelsen, at være på holdet adskillige gange og var igen udtaget (af SJÆFEN) til holdet medio maj 1999. Dejligt, at vi gamle stadig kan komme på "hold", når benene ikke mere kan holde til tacklingerne på banen.

Til lykke med jubilæet!

Med venlig hilsen,  
Nieller.



*Søren Peter Vad*

*formand fra november 1976 – november 1978.*

Som tidligere formand for B74 er jeg blevet spurgt om jeg ville lave et indlæg til jubilæumsbladet.

Tillykke B74 med 25 års jubilæet.

Klubbens spæde start begyndte med, at man var nogle stykker, som aftalte at mødes for at spille lidt fodbold på træningsbanerne på Silkeborg Stadion. Da det ikke var helt legalt at hoppe over hegnet, blev man enige om at stifte en forening, som Nieller var foregangsmand for. Nieller blev valgt til formand. Dette var en betingelse for ham. Jeg selv blev valgt som kasserer og senere en periode som formand. I den periode jeg var i bestyrelsen rykkede vi fra serie 6 til serie 5. I 1977 havde vi så et hold i både serie 5 og serie 6. Vi fik også en ungdomsafdeling og et håndboldhold stablet på benene. Ungdomsafdelingen holdt dog kun i et par sæsoner.

Vi indførte også en form for professionalismisme. Det foregik på følgende måde. Hvis f.eks. Hønse eller Kock betalte sin kontingentrestance, så vankede der en omgang øl på Hjorten, som var en del af klubhuset dengang. Kontingentet steg i øvrigt fra kr. 20,00 til kr. 25,00 om måneden.

Ja tiderne skifter!

Venlig hilsen  
Søren Vad.



**1977**  
Forfatteren og dramatikerens Leif Panduro dør på sin karrieres højdepunkt.

Borgerrettighedsforkæmperen Steve Biko dør efter tortur hos det sydafrikanske politi.

Det første lydlederkabel nedlægges i Californien.



### **1978**

Erik Ballings tv-serie Mata-dor efter idé af Lise Nørgård sendes i DR-TV.

I England fødes verdens første reagens-glasbarn.

### **1979**

Margaret Thatcher bliver britisk premierminister efter konservativ valgsejr.

### **1980**

Golfkrigen mellem Iran og Irak, hvor over en mio. mennesker bliver dræbt, bryder ud.

### **1981**

Den tidligere filmskuespiller, Ronald Reagan bliver USAs præsident.



*Knud Larsen*

*Formand fra november 1978 – februar 1988.*

Fra klubbens start til 1979, hvor jeg blev formand, var der en god udvikling i klubben. Medlemstilgangen var stigende. Der var tilmeldt 2 hold i JBU's turnering. Et hold i serie 5 og et hold i serie 6.

Det stod hurtigt klart, at skulle den positive udvikling – både sportsligt og socialt – fortsætte, var det nødvendigt med klublokaler. Men hvor skulle og kunne det blive? Silkeborg Gymnastikforenings klubhus lå ideelt. Var det mon muligt at leje lokaler der?

Det viste sig, at vi kunne leje kælderen, hvis de fornødne tilladelser kunne opnås ved Kommunen. Det krævede en del forandringer, bl.a. skulle en ekstra udgang etableres, og der var visse restriktioner m.h.t. materialeforbrug. Men alt i alt overkommeligt. Den økonomiske side af sagen var også fornuftig, så det var blot om at komme i gang.

Til at koordinere arbejdet, samt stå for materialeindkøb, blev der nedsat et byggeudvalg. Heldigvis var der mange, der gav et ordentlig nap med, og selvom det meste arbejde foregik i fritiden, skred arbejdet

hurtigt frem. Behovet for klublokaler var stort, så lokalerne blev brugt som sådan under hele byggeperioden.

Endelig i 1984 kunne vi – under stor festivitas – indvie vore klublokaler, som ret hurtigt blev døbt "Sumpen".

Til at forestå den daglige drift og vedligeholdelse af "Sumpen" blev Støtteforeningen oprettet. Bestyrelsen for "Støtten" forstod virkelig at arrangere varierende fester. Også uden for klubhuset stod "Støtten" for arrangementer. I Teatersalen afholdtes der to år i træk – og med stor succes – koncert med Beatlesgruppen Rubber Band. Samtidig blev ca. 450 personer bispist med mad fra Restaurant Hjorten. Store arrangementer for en lille klub, men professionelt udført.

Sportsligt var der også god fremgang, medlemstilgangen var stadig støt stigende, og flere hold blev tilmeldt JBUs og SEGs turneringer. Damefodbold kom også på programmet.

Aktiviteterne blev yderligere udvidet i 1986, da håndboldafdelingen blev stiftet.

I 1979 afholdt vi for første gang Hjejle-Cup. Dog i en anden form end den, vi kender i dag. Turneringen dengang strakte sig over en hel week-end med indledende kampe lørdag og finalekampe søndag. En del af de deltagende hold overnattede på campingpladsen i Indelukket. Derfor arrangerede vi sejltur på Silkeborgsøerne lørdag aften.

I 1988 valgte jeg at stoppe i bestyrelsen efter 9 dejlige år med mange gode og positive oplevelser. Også i dag er det en stor fornøjelse at komme i klubben og opleve den gode og muntre stemning.

Venlig hilsen  
Knud Larsen



### **1982**

Falklandskrigen udkæmpes mellem Storbritannien og Argentina.

### **1983**

Ole Olesen kører sit sidste løb efter seks VM-, fem NM- og 20 DM-sejre.

### **1984**

Omkring 2000 lider gift døden i Bhopal i det centrale Indien.

### **1985**

Japan bliver verdens største långovernment.

### **1986**

Olof Palme myrdes.

### **1987**

Bille Augusts filmatisering af Pelle Erobreren har premiere.





### 1988

TV 2 går i æteren for første gang.

De sovjetiske kosmonauter Musa Manarov og Vladimir Titov sætter rekord med 365 dage og 59 minutter ombord på rumstationen MIR.

### 1989

Berlinmuren falder.

USA invaderer Panama.

Vietnameserne trækker sig fuldstændigt ud af Cambodja.

Demonstrationer på Den Himmelske Freds Plads knuses af kinesisk militær.



Niels-Henrik Buch

Formand fra februar 1988 til februar 1992.

Man må vel hårdt presset erkende, at arven efter Knud den Store var svær at løfte, da det langt om længe lykkedes at få den gamle kæmpe til at vige formandspladsen.

Belastningen fra et hårdt liv - kombineret med historiens talrige uheldige episoder - havde fået den tidligere formand til at erkende, at han ikke længere var nogen årsunge. Dog havde han trods sin høje alder bibeholdt en imponerende forplantningsevne. En evne, der desværre havde den uheldige bivirkning, at et muntert og lystigt weekendliv pludseligt var forbi, og langt alvorligere forhold trængte sig på. Det var tid at gå fra Knud den Store til Knud den Tidligere.

Den første udfordring som nyvalgt formand bestod i at erkende at anarki og kaos også er en form for organisation. Dette forhold er karakteristisk for organisationer, der er udsprunget af en iværksætterkultur og med tiden er vokset sig så stor, at det bliver nødvendigt at få lidt styr på stumpene. I denne sammenhæng fødtes den første og senere så berømte/beryggede organisationsplan for B74 Silkeborg. Det er naturligvis derfor ikke uden en vis selvtilfredshed, at man kan konstatere at planen stort set er kopieret her

ved den seneste reorganisering i 1999.

Et af de store projekter i perioden var en gennemgribende renovering af de velkendte, gennemtestede og atmosfære- og odefyldte klublokaler kendt under betegnelsen Sumpen. Det var et stort arbejde, hvor mange hænder løftede i flok med et meget imponerende resultat til følge. Renoveringen var blandt andet karakteriseret ved mere plads, Midtjyllands smukkeste bar og en dansk rekord i antal stikkontakter/strømuttag pr. løbende meter elkabel. Ombygningen blev behørigt fejret ved en flot reception med mange rigtigt fornemme gæster.

De nyrenoverede lokaler havde tilsyneladende appel til andre end klubbens medlemmer, idet vi i en periode var udsat for en lang række indbrud. Indbrudene stoppede da indbrudstyven - ved hjælp af et sindrigt overvågningssystem - måtte se sig selv foreviget på video. Ret så imponerende når man tænker på, at dette foregik i videoens absolutte barndom.

I lange perioder var tiden præget af usikkerhed om B74 Silkeborgs fortsatte placering på Silkeborg Stadion - idet der var planer om at udlægge området til boligbyggeri. Det lykkedes dog blandt andet ved ihærdigt lobbyarbejde at bremse disse planer på idéstadiet.

Klubbens udvikling var i dette tidsrum kendetegnet ved karakteristiske ungdomsproblemer som vokseværk, nippedrikken og oprør mod autoriteter som UK, anførere, barpersonale og formænd. Men i dette ungdomsoprør skabtes også B74 klubsang, Riposten, Hejre- og Hjejlecup og foreningens første æresmedlem kåredes.

Det var derfor ikke uden et vist vemod samt en smule stolthed, at jeg overdrog formandshvervet til den næste i en forhåbentlig lang række af formænd for B74 Silkeborg.

Niels-Henrik Buch, Ex-formand



### 1990

Microsoft introducerer styresystemet Windows 3.

På vej fra Oslo til Frederikshavn hærger DA-NO Linjens færge Scandinavian Star af en brand. 158 mennesker dør.

De to Tysklande forenes.

Boringen af tunnellen under Storebælt indledes.

### 1991

Under Golfkrigen tvinges Irak til at trække sig ud af Kuwait.

Boris Jeltsin vælges til Ruslands første præsident, og i august mislykkes et kup mod Gorbatsjov.



### 1992

Jugoslavien bryder sammen og kastes ud i en blodig borgerkrig.

Danmark vinder EM i fodbold efter en sejr i finalen over Tyskland på 2-0.

### 1993

PLO anerkender staten Israels ret til at eksistere.

Tamil-sagen fører til regeringen Poul Schlüters afgang.

### 1994

I Etiopien findes resterne af den ældste kendte forfader til mennesket, Australopithecus ramidus, der levede for ca. 4,4 mio. år siden.



*Finn Herlev  
Formand fra februar 1992*

Selv om jeg havde været med i bestyrelsesarbejdet i 16 år, da jeg overtog formandsposten efter Niels-Henrik, havde jeg ikke drømt om, at jeg skulle føre klubben ind i det næste årtusinde som formand.

Faktisk var jeg blot en nødløsning, da Niels-Henrik overraskende trak sig tilbage i 1992. Men tiden gik, og snart fødtes planerne om et klubhus "over jorden".

Fra det tidspunkt blev det meste af bestyrelsens tid brugt på disse planer. Resultatet kender vi alle, men før vi kunne indbyde til reception i februar 1995, var der brugt rigtig mange ressourcer.

De første planer var at bygge eget klubhus. Vi nåede at sende ansøgning til Kommunen om en byggegrund på stadionområdet, men da Marienlundsvej 33 blev sat til salg, skulle der handles hurtigt. Efter lange og intense drøftelser i bestyrelsen, blev vi enige om at arbejde videre med planerne om at købe dette hus og omdanne det til klubhus.

Beliggenheden var/er suveræn. Der blev lavet budgetter med forskellige forudsætninger. Der blev forhandlet med Kommunen. Der blev lavet slutseddel, som var betinget af godkendelse fra kommunen og ikke mindst en

vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Denne vigtige generalforsamling blev afholdt i efteråret 1994. Der var et enormt fremmøde. Heriblandt flere skeptikere som satte sig præg på generalforsamlingen. Et stort flertal endte heldigvis med at stemme for huskøbet.

Herefter kunne det store arbejde med at ændre huset fra et parcelhus til et klubhus gå i gang. Mange 74'ere deltog i dette arbejde med et flot resultat til følge. Siden har klubhuset dannet rammerne om et godt klubliv.

I 1998 blev der føjet endnu et kapitel til klubhusets historie, idet vi kunne tage vores nye og flotte boldrum i brug. B74 har således de ydre rammer til det næste århundrede – eller i hvert fald årti.

Nu skal der igen bruge mere energi på det sportslige område. Et område som de seneste par år har været lidt nedprioriteret i bestyrelsen. I erkendelse heraf har vi netop gennemført en organisationsændring, som giver større plads til det sportslige element. Helt konkret er der nedsat et sportsudvalg, hvis primære opgave er at gøre det lettere, sjovere og mere attraktivt at spille bold i B74. Udvalget består af aktive spillere – heraf flere unge, som kommer til at præge klubben i fremtiden. Dette skulle gerne betyde, at boldspillet igen får en central plads i B74's profil.

I min formandsperiode har de sportslige resultater været meget svingende. Jeg "overtog" to serie 5 hold samt et serie 6 hold. To år senere havde klubben et hold i serie 3, to i serie 5 og et i serie 6. Siden har førsteholdet været i serie 4 eller 3.

Kun vores damehold har hjemført et mesterskab. Det skete i 1997, hvor holdet blev



### 1995

Kronprins Frederik bliver med titlen cand. scient. pol. kongehusets første uddannede akademiker.

Efter 14 år som Frankrigs præsident træder socialisten Francois Mitterand tilbage og afløses af nygaullisten Jacques Chirac.

### 1996

Silkeborg fejrer 150-året for byens "dåbsattest".





#### 1997

Det danske damelandshold vinder VM i håndbold. Der hviler dog en skygge over sejren: Under semifinalekampen dræbtes to danske håndboldfans af en sindsforvirret, tysk tilskuer.

#### 1998

Tour de France rammes af doping-skandaler, som ryster hele cykelverdenen.

amtsmestre i DGI regi. Håndboldholdene fører en lidt tilbagetrukket tilværelse i B74 med et enkelt hold i hhv. dame- og herrerækken.

De kommende år skal efter min mening ikke byde på de store forandringer. Der er behov for en konsolidering og ikke mindst endnu et generationsskifte på fodboldbanen, hvor gennemsnitsalderen er foruroligende høj. Men der er måske også snart behov for et generationsskifte i bestyrelsen og på formandsposten, hvor ancienniteten er meget høj. Jeg er stolt over at have været med i hele B74's udvikling fra en lille klub med få medlemmer til det, klubben er i dag. Jeg vil altid være 74'er. Også efter jeg har overladt formandsposten til en anden.

Venlig hilsen og et stort tillykke til os alle.  
Formand finn.

---

## “Fodbold handler om meget mere.....”

Da den berømte Liverpool-manager Bill Shanky engang blev interviewet om fodbold, sagde han de berømte ord: “Nogle siger, at fodbold handler om liv og død. Forkert! Det handler om meget mere.....”. Ja, fodbold handler om meget mere. Og de arme stakler, der tror, at fodbold kun handler om spil på banen, de aner ikke en pind om, hvad det virkelig handler om. Og de har i hvert fald



#### 1999

B74 fejrer 25 årsjubilæet med bold, bægerklang og boogie-woogie. I den forbindelse udgives også dette jubilæums-skrift, som formanden (den nuværende) har samlet indlæggene til. De vise ord er sat op på siderne af Peters Pen, og Thy Bogtryk har trykt 600 eksemplarer.

B74  
Marienlundsvej 33  
8600 Silkeborg.  
Tlf. 86 81 53 57

aldrig været på besøg i B74, Silkeborgs mest anarkistiske og utraditionelle klub.

For mig er B74 simpelthen klubben, der på samme tid rummer både stor intellektuel indsigt i fodboldens inderste væsen og sublim fodboldkultur. Det gælder både kampen på banen og kampen ved baren i klubhuset på Marienlundsvej. B74 favner det hele, og har forstået at etablere et helt utroligt sammenhold - både for dem, der spiller bold, og for dem, der synes det er skidesjovt bare at komme i klubben. Jeg kender klubben godt, fordi jeg nogle gange har haft fornøjelsen at komme i “huset”, og fordi jeg i årevis har spillet firmabold på banerne ved siden af. Og jeg ved jo, at klubben startede med en ganske særlig anti-ambitiøs målsætning - som det nogle gange har været svært at fastholde. Simpelthen fordi det jo altså er sjovest at vinde.....Og alt det der med oprykning og sådan noget.

Jeg tror, B74 er et nødvendigt åndehul midt i udbuddet af klubber, der spiller fodbold ud fra mere traditionelle målsætninger. Der skal være nogen, der udtrykker glæden, vanviddet og det gode grin. Oprigtig talt, så kender jeg ikke nogen klub, der er bedre til det end B74. Bliv for alt i verden ved med at være, som I er!

Nu har I så 25-års jubilæum. Hjertelig tillykke med det, og god medvind fremover. Husk at fodbold handler om meget mere. Keep on rocking!



Jørn Rye Rasmussen  
formand for  
fritids og kulturudvalget  
i Silkeborg Kommune.